

Trong công trình nghiên cứu Việt tại Brazil, có một cái tên mà khi nhắc đến ai cũng thán phục và tự hào là GS. TS Phan Văn Ngân, một nhà khoa học nổi tiếng và hiếm có trong nước.

Trong 50 năm định cư tại Brazil, GS. TS Phan Văn Ngân đã dành phần lớn cuộc đời mình để giảng dạy, hướng dẫn các sinh viên, thực sĩ, nghiên cứu sinh tại Hội đồng nghiên cứu São Paulo nghiên cứu về sinh vật học nhiệt đới Nam Cực.



GS. TS Phan Văn Ngân.

Nội dung tài liệu của công trình

GS. TS Phan Văn Ngân sinh năm 1936, tại Hội đồng. Năm 1958, khi đang học năm thứ nhất khoa Toán, Đại học Quốc gia TP. HCM, chàng sinh viên 21 tuổi Phan Văn Ngân giành được học bổng của chính phủ Nhật Bản và sang đất nước mới để tiếp tục học tập và nghiên cứu.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ ngành Thủy sản tại Trường Đại học Tokyo và làm việc tại Nhật Bản một thời gian, năm 1974, Phan Văn Ngân được Hội đồng khoa học Tiểu bang São Paulo và Hội đồng Khoa học Liên bang của Brazil mời tham gia nghiên cứu về cá tại Hội học viên thuộc Trường Đại học São Paulo.

Năm 1979, Phan Văn Ngân được phong hàm Giáo sư, làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên bậc cao học và tiến sĩ về luật án và hoàn cảnh sinh lý học của sinh vật biển. Từ năm 1998, người con gái Việt trở thành Giáo sư chủ nhiệm bộ môn.

Năm 1981, chính phủ Brazil quy định nhóm gia nhập nhóm nghiên cứu về địa lý Nam Cực thuộc Hiệp hội Nam Cực và bắt đầu việc nghiên cứu tại địa lý này. Trong đó, Hội học viên thuộc Trường Đại học São Paulo của GS. TS Phan Văn Ngân công tác được chia thành 10 Đoàn nghiên cứu Nam Cực nhằm thực hiện một số nghiên cứu trong chuyến trình.

Đoàn gồm các giáo sư, chuyên gia về hải dương vật lý học, hải dương hóa học, hải dương sinh vật học, địa chất học, khí tượng học... của Trường Đại học São Paulo và những trường đại học khác của Brazil. Hội tích cực tham gia những chuyến trình nghiên cứu quốc tế và quốc gia tại vùng biển Bán đảo Nam Cực trên tàu nghiên cứu hải dương Prof. Besnard của Trường Đại học São Paulo. Hai người GS. TS Phan Văn Ngân giữ trách nhiệm đoàn nghiên cứu.

Giáo sư Ngân chia sẻ: “Tôi cùng những nghiên cứu viên của đoàn được thực hiện ở biển vào mùa Hè hay vào mùa Thu ở Nam bán cầu khi biển không có băng và thời tiết không khắc nghiệt. Khi còn phải làm việc vào mùa Đông ở biển, đoàn dùng tàu phá băng của các nước khác. Tôi tham gia hầu hết những chuyến đi nghiên cứu của đoàn và hai người làm trưởng đoàn nghiên cứu”.

Sau khi đoàn nghiên cứu Nam Cực không còn hoạt động, GS. TS Phạm Văn Ngân tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên luật án trong Chương trình nghiên cứu Nam Cực của Brazil, làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Nam Cực của Brazil trên đảo King George vùng Bán đảo Nam Cực cho đến năm 2016.

Trong thời gian này, ngoài việc nghiên cứu, GS. TS Phạm Văn Ngân còn đi đến Brazil trong 10 kỳ hội quốc tế báo về tài nguyên sinh vật địa lý Nam Cực từ năm 1989-1998.

Ông nói: “Tôi không phải người Việt Nam duy nhất đã đi đến lục Nam Cực. Có một lần tôi đang làm việc tại Trung tâm, tôi đã gặp và trò chuyện với một người bạn trước người Việt Nam. Tôi đọc các bài viết, mới đây, có thêm một sĩ quan Mặt biển Việt cũng đã bay tới một trung tâm nghiên cứu của Mỹ trên đất lục Nam Cực”.

Giờ đây, GS. TS Phan Văn Ngân đã về hưu. Tuy nhiên, giáo sư vẫn tham gia những cuộc hội thảo hay thuyết trình về những vấn đề khoa học. Đọc bài viết, ông thích đọc sách, báo chí khoa học và viết sách. Khi có thời gian rảnh, ông còn thích vào bếp làm món ăn Việt Nam.



Trung tâm nghiên cứu Nam Cực “Comandante Ferraz” của Brazil trên đảo King George, nơi GS. TS Phan Văn Ngân từng làm việc.

Vun đắp tình hữu nghị Brazil - Việt Nam

GS. TS Phan Văn Ngân cho biết, công đồng người Việt ở Brazil có khoảng 200 người. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, nhà tuần thân việc giãn cách, dựa theo những bài học từ trong nước, người Việt và gia đình ông tại Brazil an toàn vượt qua dịch bệnh.

Ông kể: “Đi phòng ngừa vắc xin lây nhiễm bệnh, gia đình tôi thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng cách ly với xã hội bên ngoài, đeo khẩu trang... Gia đình mua thực phẩm và hàng hóa cần thiết hàng ngày trên mạng hay mua qua điện thoại, giao tận nhà. Trước khi đem vào trong nhà, mọi thứ đều được rửa bằng nước hay lau chùi bằng cồn 70%. Chúng tôi đã tiêm hai mũi vaccine phòng dịch và đang chờ đợi để được tiêm mũi thứ ba”.

Giáo sư chia sẻ, tại Brazil có hai nhà hàng Việt Nam, do người cùng một gia đình người Việt kinh doanh. Hai nhà hàng có hàng món ăn thuần Việt và rất đông thực khách. Ngoài ra, còn có một tiệm ăn Brazil có một vài món ăn Việt Nam. Bà chủ tiệm sang du lịch Việt Nam, yêu thích ẩm thực Việt Nam và đã học làm một vài món ăn Việt. Chính vì thế, khi trở về, bà đã làm một số món ăn Việt bằng nguyên liệu của Brazil và kinh doanh trong tiệm của mình.

GS. TS Phan Văn Ngân nhận mạnh, công đồng người Việt tại Brazil đoàn kết. Hàng ngày Tết Nguyên đán, cùng với Địch quán Việt Nam tại Brazil, mọi người thường hay gộp một, trò chuyện và nấu các món ăn Việt Nam để vui đi nghỉ ngơi quê nhà.

Theo GS. TS Phan Văn Ngân, quan hệ thương mại hai nước Việt Nam - Brazil trong những năm qua phát triển nhanh và trên đường hướng thu nhập lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, theo GS. TS Phan Văn Ngân cần phải tăng cường quan hệ giao lưu giữa hai nước hơn nữa.

“Rất ít người Brazil biết về Việt Nam cũng như rất ít người Việt Nam biết về Brazil. Có một số người Brazil biết Việt Nam qua các tin tức về chiến tranh cũng như có một số người Việt Nam biết Brazil qua những thông tin về cầu thủ bóng đá”, ông chia sẻ.

Đều mọi quan hệ giữa Việt Nam và Brazil ngày càng phát triển, theo PGS. TS Phan Văn Ngân, cần tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Đây là những công cụ hữu hiệu để làm tăng tình hữu nghị quốc tế.

Ông nói: “Tôi biết một vài người bạn người Brazil đi du lịch Việt Nam. Họ đều rất thích những hàng hóa và hàng món ăn truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi, để thu hút du khách Brazil, Việt Nam cần quảng bá, giới thiệu những ưu điểm của mình”.

Là người tích cực kết nối tình hữu nghị giữa hai đất nước, GS. TS Phan Văn Ngân luôn mong cho tình hữu nghị Brazil và Việt Nam ngày một phát triển và vững bền.

Theo Thủ tướng và Việt Nam.